



# KUSTJÄGAREN

TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER Nr 54 (4/05) DECEMBER 2005

## Bernadotteskolan

*Läs om skolan som med hjälp av bl a kustjägare ger ungdomar en lärdom för kropp och själ.*

*Se sidan 20*

## Uttåget från Rindö

*Det sköts salut och den tretungade fanan halades för sista gången. Ett tidsdokument.*

*Se sidan 18*



**UNMIL - På uppdrag i Liberia**

**sid 4**



**Guldfieber**

**sid 8**

## Kustjägarmodellen

Just nu när det händer så oerhört mycket kring Kustjägarna är det ett begrepp som börjar användas med och mer, "Kustjägarmodellen". Jag vill ta lite tid att utveckla vad "Kustjägarmodellen" är och vad den står för.

Tidningens läsare har under de senaste åren i artiklar kunnat följa den positiva utveckling av Kustjägarveteranerna och Förbundet Kustjägarna. En utveckling som sker i nära samarbete med Kustjägar kompaniet och Amfibiekåren. Den ena delen av "Kustjägarmodellen" är ju att samarbetet mynnat ut i något unikt nämligen projekt KJ-IS, Kustjägarnas Insatsstyrka.

En resurs bestående av frivilliga som är högt motiverade och med hög civil och militär kompetens. I samband med att Förbundet Kustjägarna bildades 2003 fanns två huvudmålsättningar. Dels att kunna attrahera yngre Kustjägare till spännande aktiviteter men också att bli en kvalificerat resurs för försvarsmakten. Vi är givetvis glada att vi nu tagit ett stort steg på vägen. Jag vill rekommendera ett besök på [www.kustjagarna.se](http://www.kustjagarna.se) där utförlig uppdaterad information om KJ-IS går att finna.

Men nu åter till "Kustjägarmodellen". Den ena delen är som sagt produkten, KJ-IS, som kommit ut av samverkan. Den andra delen, vill jag mena, är just samverkan i sig. Jag tror att jag vågar sticka ut hakan och säga unika samverkan mellan Försvarsmakten, frivillig försvarsverksamhet och kamratförening. Ett omfattande arbete har initierats för att strukturerat och metodiskt samla krafterna bakom Kustjägar kompaniet, Förbundet Kustjägarna och Kustjägarveteranerna. Ambitionen är att med gemensamma visioner och mål dessa tre enheter skall tätt samverka under det samlande namnet "KUSTJÄGARNA".

Ett sätt att med en "vass" treudd ge möjlighet att utveckla grundutbildning i Kustjägar kompaniet samt kompletterings- och vidareutbildning i Förbundet Kustjägarna. KJ-IS återfinns således i Förbundet Kustjägarna.

Kustjägarveteranerna får nu ett stort ansvar för bl.a. tradition, information, sammanhållning, webshop och även nätverket kompetensportalen.

### ORGANISATION KUSTJÄGARNA

Arbetet med att utveckla organisationen fortsätter nu genom att ansvariga tillsatts för de olika funktionerna. Jag är glad för den positiva respons många kamrater visar för att arbeta med "KUSTJÄGARNA". Dock kommer vi att behöva fler resurser till verksamheten. Tänk på vad just Du kan bidra med, allt ifrån Din tid till idéer och kontakter. Ansvariga med kontaktuppgifter kommer att läggas ut på hemsidan men du är givetvis alltid välkommen att kontakta mig på [anders.blomqvist@kustjagarna.se](mailto:anders.blomqvist@kustjagarna.se).



### Kustjägarna 2006

Nästa år, på Kustjägardagen den 15 september, firar vi, i nära samverkan med Amfibiekåren, 50 års jubileum för Kustjägarutbildningen. Vår önskan är att samla så många Kustjägare som möjligt på Amf 1. Tänk Dig en uppställning med alla årskullar Kustjägare! Mer information om detta historiska evenemang finns att läsa löpande i tidningen samt på hemsidorna.

Det är nu dags att betala årsavgift för 2006. Ditt engagemang och medlemskap i Kustjägarveteranerna är avgörande för att vi tillsammans ska kunna fortsätta att utveckla verksamheten och att vi bl.a. kan fortsätta att ge ut vår fina tidning. Din stora insats genom att vara medlem i Förbundet Kustjägarna är också att vi tillsammans säkerställer att dagens unga Kustjägare kan delta i vidareutbildning efter fullgjord värnplikt.

Årsavgiften, 300:- för Kustjägarveteranerna och 20:- för Förbundet Kustjägarna, betalas på PG 633 65 05-0 alt BG 5336-2364.

Du som Kustjägare har i dagarna mottagit, eller kommer att motta, ett utskick som gått ut till alla drygt 5.000 som genom åren utbildats till Kustjägare. Syftet är att nå alla med information om verksamheten i stort och särskilt nästa års 50 års jubileum. Jag vill be Dig att ta kontakt med Dina Kustjägar kamrater och säkerställa att alla fått informationen. Planera in 15-16 september 2006 och skriv in "Kustjägarna 50 år" i Din kalender redan nu. Väl mött på jubileet!

Tack alla medlemmar för Ert engagemang under året. Ett stort tack också till styrelsen och övriga funktionärer för all nedlagd tid och kraft. Det är mycket stimulerande att arbeta i ett så duktigt gäng, 2005 blev ännu ett framgångsrikt år.

Jag vill tillönska tidningens alla läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt Kustjägarår 2006.

ANDERS BLOMQVIST  
ORDFÖRANDE



### KUSTJÄGAREN

OFFICIELLT ORGAN FÖR SÄLLSKAPET

KUSTJÄGARVETERANER, KJV.

PUBLICERAT MATERIAL ANGER KJVS

OFFICIELLA STÄNDPUNKT BARA NÄR DETTA UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV TEXTEN.

REDAKTIONEN FRÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT REDIGERA I MANUS.

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

HANS REHNVALL, [HANS@REHNVALL.NET](mailto:HANS@REHNVALL.NET)

REDAKTIONSGRUPP:

CHRISTER CARLSSON, INGEMAR WEMMENHÖG

REDIGERING/LAY-OUT/FOTO: ROBIN JAHL

POSTADRESS: KUSTJÄGAREN, KJV

KASTELLET, KASTELLHOLMEN

111 49 STOCKHOLM

TELEFON & FAX: 08 678 23 06

E-POST: [KANSLIET@KJV.SE](mailto:KANSLIET@KJV.SE)

[WWW.KJV.SE](http://WWW.KJV.SE)

ADRESS FÖR ANNONSMATERIAL:

ROBIN JAHL

TOBAKSPINNARGATAN 10

117 36 STOCKHOLM

E-POST: [ROBIN@JAHRL.SE](mailto:ROBIN@JAHRL.SE)

TRYCKERI

DANAGÅRDS GRAFISKA, ÖDESHÖG

ISSN 1103 - 4696

# Om Insats

Förbundet Kustjägarna har tillsammans med Amf 1 och kustjägar-kompaniet initierat projekt insatsstyrka, KJ-IS, och skall under 2006 pröva om det är möjligt att sätta upp en frivillig insatsstyrka. Kan en frivillig försvarsorganisations sätta upp en insatsstyrka? För att svara på frågeställning så är det inledningsvis bara att konstatera att begreppsfloran är stor och inbjuder till förvirring. Det finns insatsförband, registerförband, resursförband, insatta insatsförband och så vidare. De värnpliktiga som utbildas placeras efter fullgjord värnplikt in i insatsförband med olika beredskapstid och man hoppas att många av dem skriver på kontrakt för att vidareutbildas och ingå i registerförband och på så sätt stå till förfogande för internationella insatser. Om ett registerförband aktiveras och åker iväg på en internationell insats så är det ett insatt insatsförband. Det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av begrepp och uttryck och så kommer Förbundet Kustjägarna och hittar på att de ska försöka sätta upp en frivillig insatsstyrka. Är inte det att förvirra begreppen ytterligare? Kan inte utbildade kustjägare ingå i insatsförband, registerförband, resursförband, insatta insatsförband som alla andra? Jovisst kan de det och många kustjägare gör just det, mängder av dem tjänstgör och har tjänstgjort i internationella missioner i Kosovo, Afghanistan, Liberia med mera. Vidare

går det att konstatera att begreppet insats är mångfacetterat, att stoppa pengar i en insamlingsbörssa till Röda Korset är att göra en insats, likväl som att åka iväg på ett internationellt uppdrag är att göra en insats. Att vilja göra något extra utöver sin värnplikt och se till att man får mer utbildning och på så sätt se till att man är mer användbar är väl också att göra en insats. Som sagt ett mångfacetterat begrepp. Förbundet Kustjägarna påstår att genom att möjliggöra ytterligare utbildning för redan utbildade kustjägare och se till de finns organiserade i en styrka, eller varför inte i en personalpool, så att de kan användas för olika ändamål, till exempel rekryteras med kort varsel för att ingå i ett registerförband som har fått personalvakanser precis innan det skall bli ett insatt insatsförband, är att göra en insats. En frivillig försvarsorganisation, i det här fallet Förbundet Kustjägarna, kan således sätta upp en frivillig insatsstyrka, insatsen består av utbildning och därmed mer användbar personal. Försvarsmakten efterfrågar mer initiativ av de frivilliga försvarsorganisationerna och Förbundet Kustjägarna sticker ut näsan och tar ett initiativ, är vi ute seglar eller gör vi det som efterfrågas och ligger det inom det möjligas område?

CHRISTER CARLSSON

## Välkommen som KJVs jubileumssponsor

Det nya året, 2006, är ett jubileumsår - 50 år sedan Kustjägarskolan bildades. Ett jubileum som kommer manifesteras genom många olika aktiviteter under 2006, och kommer uppmärksammas i tidningen Kustjägaren. För att stärka jubileumskassan erbjuder vi alla "företagande" kustjägarveteraner att bli jubileumssponsorer.

I varje nummer - totalt fyra - av Kustjägaren under 2006 kommer vi på framträdande plats att publicera de företag som sponsrar KJV under jubileumsåret. Som du ser är det rätt blygsamma belopp vi begär för att ditt företag ska synas i kvalitetstidningen Kustjägaren.

Ju fler nummer ni är med i, desto förmånligare pris. Så anmäl ditt företag som sponsor redan idag!

### Företagsnamn, webbadress och egen logotyp

4 nr	3 nr	2 nr	1 nr
2800:-	2300:-	1800:-	1200:-

### Företagsnamn, webbadress

1200:-	1000:-	800:-	600:-
--------	--------	-------	-------

Slå en signal eller mejla en rad till Håkan Winnberg, KJ 71, så får du veta mer om jubileumssponsringen!

Du når Håkan på 070-716 26 42 eller hakanwinnberg@mac.com

# 50 - års jubileum

## Det närmar sig!

## 15 - 16 september 2006 gäller det!

Nu gäller det att samla ihop alla utbildade kustjägare och befäl som utbildat dem. Alla skall vara på plats på Berga och Korsö vid jubileumet.

## Stora saker på gång!

Materielutställningar • Återinvigning av KJV minnessten på Berga  
Stridsförevisningar på Korsö

Fotoutställning • Jubileumsbok • Minnesgåva • Minnesten på Korsö  
Industriutställning • Amfibiekårens Dag

Internationell amfibiekonferens • Kustjägarförbrödning • Jubileumsmiddag

# United Nations Mission In Liberia UNMIL



Ganta Sanniquelle

Foto: John Heró

**L**A03, 3e missionen i Liberia börjar närma sig sitt slut. I slutet av september kommer de nya LA04 som ska ta över i ytterligare ca 7 månader. Sista LRPn (long range patrol) med kompaniet genomfördes i norra delen av Liberia.

Med uppdelning på olika områden och städer, fick vår pluton *Charlie Sierra* uppdraget att profilera staden Sanniquelle. En totalt 35 mil lång resa, avlöpte dag 1 med buss och stridsfordon upplastade på lastbilar. Detta för att minska slitage både på fordon och vägar. Dag två efter övernattnig i staden Ganta fortsatte vi upplastat i stridsfordon 90 och bandvagn 309.

## Lervägar

Ett stort problem i Liberia är infrastrukturen. De största vägarna är asfalt med skiftande kvalitet. Dessa är få och är väl använda. Större delen av Liberia, speciellt norra delen består av grus och lervägar. På grund av mycket regn, speciellt under vanliga fordon. Stora delar av landet och städer blir mer eller mindre isolerade. Vilket gör att priser på mat, drivmedel osv höjs eftersom det blir brist på dessa. Vägförhållandena blev väldigt

påtagliga när vi färdades de sista sju milen. Vägen bestod bitvis av stora lerhål och vi hjälpte till att dra loss åtskilliga civila fordon som försökt trotsa lervällingen. Många gånger ställde man sig frågan hur de tog sig fram överhuvudtaget.

## Mina!

Helt plötsligt beordrar Delta plutonen som ligger några kilometer framför oss "Halt, Mina"! Två meter snett framför deras fordon ligger i lervällingen en misstänkt fordonsmina. Vägen stängs av i båda riktningar och EOD (Explosive Ordnance Disposal) personal kallas till platsen. Efter 1,5 timmes stopp och friläggande av den misstänkta minan kunde vi dock fortsätta. Minan visade sig denna gången vara en lastbilsdel.

## Valkampanjer

Väl framme upprättades patrullbas och efter samverkan

med det lokalt stationerade bangladeshiska FN-förbandet, så kunde arbetet börja.

Dag- och nattpatruller genom-

fördes i syfte att lära känna området, prata med invånarna och framförallt visa att QRFen kan ta sig fram varsomhelst om nå-



Samverkan med byns barn.

Foto: John Heró

got skulle hända.

Med knappt 1,5 månad kvar till valet är de olika partierna i full fart med sina kampanjer. Det har hittills gått lugnt tillväga, men många uttryckte sin oro för hur det skulle bli när valet kom och framförallt efterföljderna. Beroende på vem som vinner, finns det alltid de som är missnöjda och vill visa detta på olika

norra Liberia. Företaget var mycket omtyckt. Emellanåt stöter man på svenskättlingar som hälsar till oss på svenska. På grund av kriget upphörde all verksamheten och idag hoppas folk på att efter valet ska nya företag bringa nytt liv i gruvdriften.



Nattpatrull med Night Vision Goggles på.

Foto: John Heró

sätt. Människorna här är trötta på kriget och sätter stort hopp till valet och att få en rättvis president som tänker på folket istället för att gynna sig själv.

#### Lamco

En orsak till att svenskarna är omtyckta är att under 70-talet bedrev det amerikansk-svenska företaget LAMCO gruvdrift i

#### Peace for Liberia

För 20-25 år sedan var Liberia ett föregångsland i Afrika, med fungerande el, avlopp, hotell, vägar osv, ett land dit många gärna åkte på semester. När man idag kommer hit och ser vad kriget gjort med detta samhället är det väldigt svårt att föreställa sig hur det en gång sett ut.



Ovan: Ganta Sanniqelle - en av många broar.

Foto: John Heró

Nedan: Fin vy över norra Liberia.



Foto: John Heró



Patrullen besökande ett av partierna.

Foto: John Heró

När man sen kommer hem till Sverige och jämför med saker som man oftast tar för givet, får man ett litet annorlunda perspektiv på tillvaron. Varför väljer man då att åka till ett främmande krigshärjat land? Varför utsätta sig själv? Anledningarna är nog många och olika.

Men känslan när det kommer fram människor och visar sin tacksamhet för att vi är där, och säger saker som citat: "Thank you for coming, thank you for bringing peace to Liberia"

Det är en av anledningarna.

JOHN HERÓ Kj 97

28 DAGAR I KAJAK

# Stockholm - Luleå



Stillsam paddling i arla morgonstund, Skagsudde.

Foto: Maja Pettersson

*Efter drygt två års förberedelser och planering var det äntligen dags för paddlingen som skulle ta oss 1170 km från Stockholm till Luleå. Jag och min sambo Maja har paddlat sen fyra år tillbaka och har kajaken som vårt främsta friluftsintrasse. Att slutdestinationen blev Luleå beror på att vi båda kommer därifrån och att vi lockades av ett alternativt framryckningssätt. Vår planering gjorde gällande att tre-fem veckor skulle tas i anspråk vilket resulterade i ifrågasättande blickar från vår omgivning - på semestern ska man väl vila och må gott?!*

Planeringen startade på allvar våren 2004 med mängder av inköp och upptrappad träning. Det testades materiel av alla möjliga sorter och fabrikat. Information inhämtades från personer som genomfört liknande expeditioner.

Som den gamla devisen lyder: den förberedde överlever!

För att bättra på axelpartiet och få rationella rutiner så paddlade vi ivrigt omkring i Stockholms skärgård stora delar av den sommaren. Tidigt våren 2005 intensifierades träningen med längre paddelpass och oftare.

Träningsdosen 2005 slutade tyvärr redan på blygsamma 550 km, arbete och studier hade den för oss dåliga smaken att ta upp nästan all tid. Trots detta kände vi oss förberedda när starten ägde rum från Rindö den 25 juli. Taggade till tänderna gav vi oss ut på det första av uppskattningsvis 160 paddelpass. Redan

efter första dagen lämnade vi bekanta vatten och äventyret var ett faktum. Snart väntade det öppna havet i form av Bottnhavet och dess väldighet. Havet var oss nådigt till en början men visade då och då prov på sin enorma styrka. Att paddla utomskärs med fullständig avsaknad av en skyddande skärgård ger en komplex paddling med ombytliga vindar och en uppsjö av vågvariationer. Efterhand kom vår inblåsningströskel att minska dramatiskt, vågor



Foto: Maja Pettersson

Säckar, väskor och mest med prylar – allt ska med!

och vind som i början kittlade nerver kändes efterhand som en stillsam och njutfull söndagstur. Det är föga troligt att det är kajaken som vinglar och är gränsättande, det är snarare figurerna i den som kan ställa till det.

Den första veckan var vädret bra med svaga sydliga vindar som enligt statistiken är normalt för årstiden. Efter att ha besekrat det så ökända blåshålet Gävlebukten i lugnt vatten så



En kontrast till utomskärspaddling!

väntade Söderhamns skärgård med gemytliga små övärldar och ytterst välkomnande mentalitet. Några som också välkomnade oss var sälarna! Dessa söta och feta varelser kan väl aldrig göra någon något ont där de ligger på sina stenar och lapar sol? En nyfiken säl däremot fick pulsen att öka dramatiskt då den dök upp nära, närmare, närmast. Kanske trodde sälen att kajaken var en läcker sälhona med onormalt spänstig simstil, vad vet vi?

Naturen längs kusten bjuder oss på variation av karga klippor, vidsträckta sandstränder och lummig skogsterräng. Alltid något nytt att vila ögonen på och att förundras över. Färden går vidare längs Hornslandet mot Sundsvall. Tyvärr blir vindarna starkare och lågtrycken mäktigare. Andra veckan resulterar i ett antal inblåsta dagar som för-



Helt magiskt vatten söder Hornslandet.

Foto: Maja Pettersson



Foto: Maja Pettersson

valtast med materielltjänst, vård och återhämtning. En stor dos av rastlöshet infinner sig trots massor av pokerpartier och annat tidsfördriv. Vi måste framåt!

Efter 14 dagar når vi Härnösand och början på världsarvet Höga Kusten, tre dagar senare än beräknat. Dessvärre parkerar ett monsterlågtryck över oss och dagarna på inblåsningkontot ökar. På den 19:e dagen släpper lågtrycket för bättre väder och vinden vrider till väst. Vi avverkar den största delen av den imponerande Höga Kusten med sina svindlande höjder och djup på blott en dag. Synd att behöva stressa igenom något så vackert, vi får lov att återvända. Vid Skagsudde som kännetecknar



Utanför Luleå stad med drygt två timmar kvar.

Foto: Lennart Persson

Höga Kustens slut blir landskapet helt platt igen.

Vatten och vind förblir gynnsamma och målet känns närmare än någonsin. Sista veckan avverkar vi 400 km och dagarna flyter på i rask takt.

Vi passerar Umeå, Skellefteå och träder in i Norrbottens län. I glädjeruset av att nästan vara framme tillryggalägger vi expeditionens längsta etapp på 79 km på den näst sista dagen.

Väl framme vid vårt mål väntade nära och kära som inte helt oväntat överarbetat välkommandet. Nu väntade ofrystorkad mat, dusch, rena kläder, säng, umgänge med andra människor, dagstidning, vila och massage. Härligt! Vi ville utforska Luleå skärgård närmare, men vi måste ha prickat in en vindfri dag för vår ankomst, för sedan blåste det hårt och konstant.

De erfarenheter vi dragit är att prylarnas goda kvalité gör att många orosmoment faller bort. Att testa sin materiel i rätt miljö innan visade sig vara en framgångsfaktor. Tex luktade vissa plagg mer än andra och det är skönt att kunna välja bort dessa från packlistan. Som vanligt ska allt med, vilket gör att packningen blir tung - men man kan ju ge sig den på att det man tar bort skulle man ha haft användning för! Att paddla kajak är bevisligen en utstuderad materiel-sportdärgenvägari pryldjungeln ger en önskad effekt i form av sämre bekvämlighet. Återigen en devis som verifierats: smakar det så kostar det!

Visst har respekt för havet funnits innan, men nu är den ännu större. Havet har gång efter annan visat sin makt, såväl natur som människa får alltid snällt anpassa sig. Det går inte att påverka väder och vind vilket bör beaktas med väl tilltagna tidsramar.

Avslutningsvis kan vi konstatera att detta är den bästa semester vi haft! Ett fantastiskt sätt att uppleva en del av Sveriges kust, lära känna sig själv och givetvis sin partner bättre. Redan nu smids det planer på nästa äventyr, det är en bit kust kvar...

JIMMY JOHANSSON  
OCH MAJA PETERSSON



Foto: Johan Lindh

Med spänd förväntan just innan avfärd.

## Reise Zweier



RZ 96

Firma Canoe Kayak Adventure i Nyköping är generalagent i Norden för Pouch-kanoter från Tyskland.

Hög kvalitet och fina detaljlösningar gör RZ 96 till den främsta faltkajaken på marknaden.

**Vi säljer nu även VKV-kajaker och deras tillbehör. Högkvalitativa kajaker från Vituddens Kanotvarv i Västervik.**

Just nu finns en st ny 1-mans kajak Single 2000 till sänkt pris.

**BEGAGNAT**

**Flera K2-kajaker, förstärkta militärmodeller med Hypalongummi. Inkl kapell och packväskor.**

## Canoe Kayak Adventure

0155-210 320, 070- 56 90 320  
www.adventure.d.se, peter@adventure.d.se

# Alaska - Guldfieber



Några äkta guldklimpar.

Foto: Bo Sunnefeldt

*Drivna av hopp om ett i flera avseenden rikare liv, äventyrslystnad och naturromantik, gav sig mer än 100 000 människor av mot det okända i norr. De flesta var amerikaner, några svenskar. Få av lycksökarna var vana vid vildmarksliv.*

Sommaren 1896 hittade tre män massor av guld vid en bäckfåra nära floden Klondike i Yukonterritoriet, Canada. Upptäckten var snart känd i trakten. Flera tusen människor tog sig till fyndområdet, där samhället Dawson City växte upp nästan över en natt. När omvärlden nåddes av nyheten på sommaren året därpå, utlöstes den

största guldrushen någonsin! Inför de strapatser som väntade längs stigar och forsande floder var detta en avgjord nackdel. Som gammal kustjägare kände jag dock ingen fruktan inför en färd i de gamla guldsökarnas spår - tvärtom! I somras, drygt 100 år efter pionjärerna, bar det av mot Klondike.

## Inside Passage

Hösten 1897 fanns det flera sätt att ta sig till Klondike. Egentligen var det bara ett som fungerade med rimlig möda: först fartyg från Seattle till en havsvik vid Skagway i Alaska, därefter 5 mils vandring till Canada och sedan 90 mils flytande nedströms på Yukonfloden till Dawson City. Verkade lätt! De kanadensiska myndigheterna ställde emellertid krav på att varje invandrare (bokstavligt talat) skulle vara självförsörjande under ett år. Detta innebar en packning på över 800 kilo per person. Köpmännen gjorde lysande affärer på "guldrävar-

kit". Idag kan resans första del, The Inside Passage, göras på några dagar med kryssningsfartyg längs västra British Columbias och Alaskas storslagna fjordlandskap. En sjöresa i denna miljö är säkert "häftig", men torde inte slå 200-båtsäkning i skärgården som upplevelse! Inför risken att berövas en nostalgisk övertygelse tog jag istället flyg och bil direkt till starten för vandringen.

## Chilkoot Trail

För guldsökarna fanns två vägar från kusten vid Skagway till landets inre delar. Den kortaste (53 km), Chilkoot Trail, hade använts av urbefolkningen i hundratal år. Nackdelen var dock att Chilkoot Pass, med 45-gradig stigning till passagen på 1100 meters höjd, måste forceras. Den andra ruten, The White Pass Trail, hade inga sådana hinder, men var längre och mer utsatt för vädrets makter. De flesta valde Chilkoot. Så gjorde även jag.

Leden är som ett historiskt utomhusmuseum. Påminnelserna om de tusentals människor som tog sig fram här på jakt efter sina drömmar är många: husruiner, rostiga utrustningsdetaljer, några gravar... Den är därför förklarad som nationalpark, lämningarna får inte röras, och särskilt tillstånd krävs för tillträde. Jag ingick i en internationell grupp. Med start i Dyea nära Skagway, gick vi de första två milen av leden genom tät granskog. Stigningen är svag, men vissa avsnitt är tämligen branta och slippriga. Leden följer en älv. Vid Finnegan's Point försökte 1897 en driftig far med söner bygga en underlätande bro och kräva tull av guldsökarna. De första betalade snällt, men när den stora vågen av människor kom, kanske

3 000 per dag, gick dessa inte att beskatta. Trängselavgift satt ur spel!

Efter tre dagar kom vi fram till det fruktade passet. Som bergsvan nordbo blev jag inte alltför orolig över hindret. Holändaren Jim var emellertid betänkligt blek om nosen! Passet ligger över trädgränsen och ger



En modern och en gammal guldrävarare. Mer än hundra år skiljer sig i tiden, men inte i utrustning. Bo Sunnefeldt fann i alla fall guld - en klump stor som en druva...

Foto: Bo Sunnefeldt + gammalt arkivfoto från Alaska





Dawson City, som det ser ut idag. En småstad nedanför bergen.

Foto: Bo Sunnefeldt

vädrets makter fritt tillträde. Regn, hårda vindar och t.o.m. snö mitt i sommaren kan göra passagen ganska krävande. Vårt väder var bra, men glupska myggdamer förmörkade bokstavligen tillvaron. Tusentals människor kämpade uppför dessa branter, The Golden Stairs, hösten och vintern(!) 1897. De slapp dock myggen... Fotot av den svarta kedjan med kroknade män som strävar diagonalt mot skyn i ett snö vitt berglandskap, har blivit bildsymbol för guldruschen. På några timmar tog vi oss stänkande uppför den branta blockterrängen till Canadas gräns. För de första guldjägarna kunde det ta flera månader att få all sin packning hit – och många gav upp innan dess. Den sista delen av leden är relativt lätt. Vyerna är vackra över sjösystemen i det mäktiga fjällandskapet. Fem dygn efter starten nådde vår grupp vandringens mål: Lake Bennett.

Före starten hade vi fått lära oss åtgärder vid björnmöte. Förmodligen för att öka trippens häftighetskoefficient. Trodde jag, alltså. Redan under bilresan till startpunkten korsades vägen framför oss av en svartbjörnshona med tre ungar. När en annan björn smög omkring vårt andra läger, och jag befann mig mindre än 15 meter från den, var det min tur att få en ljusare näsnyans! I Yukon, lite större än Sverige, lever drygt 30 000 människor – och 17 000 björnar.

### Yukonfloden

Vid Lake Bennett började de 30 000 guldsökare som inte vänt, att bygga sina egna flytetyg. Plankor tillverkades med hjälp av långa handsågar, där en man stod ovanpå det fällda trädet, en annan i spånregnet därunder. Uttrycket "underdog" lär härstamma från detta arrangemang! På våren 1898 gav sig 7 000 båtar och flottar av mot Dawson City, 90 mil bort längs Yukon-floden. Jag startade med kanot och ett nytt gäng "bara" 30 mil från de hägrande guldfälten i norr. Bra träning inför nästa års jubileumspaddling för min årskull kustjägare! Tänk att det då är 40 år sedan... Strömmen var stark. På Yukonfloden i somras alltså, inte över Mysingen 1966. Ändå krävdes avsevärd kraftinsats för att i rimlig tid nå fram till den f.d. staden "of gold and sin". Blåsor i händerna, strilande regn, ibland hård vind och skymmande rök från en avlägsen jätteskogsbrand förmådde inte knäcka humöret på vår lilla skara. Floden ringlar fram mellan trädtäckta åsar i total vildmark med matchande djurliv: lufsande björnar, betande älgar, klängande bergsgetter, svävande örnar – och en nyfiken varg. Kikarspaning på några förbipaddlande damer med svällande biceps gav omväxling åt naturstudierna. Åtta dygn och tiotusentals paddeltag från starten var vi framme i våra drömmars stad: Dawson City.

### Dawson City – och GULD!

Våren 1898 fick Dawson över 30 000 invånare. Idag bor här knappt 2 000. Trots ett vilt liv blev staden aldrig laglös. Canadas legendariska "rödrockar" var garanter för detta – och markerade nationstillhörighet för den i huvudsak amerikanska befolkningen. Till turisternas förnöjelse går det än idag ganska livat till på stadens casino och restaurerade barer.

Min mage hade inte blivit så tvättbrädeslik som jag hoppats på efter paddlingen. Några välförtjänta öl på en pub gjorde den knappast plattare... Uppgifven och utsatt för gruppträck prövade jag till och med ställets specialitet: whisky - med en riktig tå i! Tån var väl OK, men whiskyn för en halvnykterist som jag - Urrk! 19 891 personer hade dock provat drincken före mig. Inte med samma tå i, förstås. Någon måtta får det ju vara på denna tämligen äckliga rit! För t.ex. absolutister och gravida kvinnor fanns alkoholfria drinkalternativ. "Tea for tå"!

När 1898 års män kom fram, var nästan alla platser redan inmutade. Även om rika fyndigheter hittades på andra ställen, upptog många sina gamla yrken, hittade på nya, eller gjorde som jag: tog arbete hos någon redan etablerad guldgrävare. Historiskt korrekt utrustad med nyinköpt vaskpanna och åtskilliga burkar böror, anlände jag till en modern liten gruva på de gamla guldfälten. För ännu finns den ädla metallen. Förra året utvann ca 130 guldgrävare över ett ton guld under säsongens 100 dagar. Omkostnaderna är dock höga, och få blir rika.

Den traditionella metoden att hitta guld var att vaska ytsanden längs vattendragen. Ett jobbigare sätt var att gräva sig ner ett antal meter till berggrunden. Dit kan guldförande sand ha sjunkit under årmiljonerna. I Klondike råder permafrost, och mina föregångare fick kämpa hårt med eld och ånga. Principen med vaskning är densamma idag, bara storskaligare. Med grävskopor och stora såll lär 98 % av allt guld som finns hittas, det mesta som guldsand. När jag i sållet fann en druvstor guldklump var detta därför en stor sensation! Uppseende väckte också mitt av tre veckors vildmarksliv slitna yttre. Med endast två timmars erfarenhet av guldgrävning blev jag avbildad av en tysk journalist, som bara måste ha ett kort av denne typiske "miner"!

Under min sista dag i guldgrävarlägret fick vi björnbesök. Guldfeber plus vildmarksfrossa! Jag förstår dem som gav sig iväg hit upp för 100 år sedan...

BO SUNNEFELDT

### FAKTA Klondike:

Chilkootleden övergavs då en tåglinje byggdes längs White Pass Trail. Rushen varade i tre år med en höjdpunkt 1898. År 1900 skedde den största utvinningen. Då hade redan en ny rush skett till fyndigheter i Alaska – upptäckta av några svenskar. Totalt har nära 400 ton guld utvunnits! Den största guldklumpen som hittats i Klondike vägde över 2 kilo, var något större än ett ägg, och har ett guldvärde idag på en kvarts miljon kronor. Se [www.canadianexpeditions.com](http://www.canadianexpeditions.com) för färden, [www.goldbottom.com](http://www.goldbottom.com) för vaskningen – och [www.sourtoecocktailclub.com](http://www.sourtoecocktailclub.com) för drincken! Guldetning i Sverige: [www.vaskguld.nu](http://www.vaskguld.nu)

# Afghanistan



Gruppbild på taket av brödfabriken.

Foto: Håkan Larssons arkiv

*I mitten på februari påbörjades utbildningen i livgardet regi utanför Stockholm. Eftersom det var K4 i Arvidsjaur som satte upp denna och en tidigare mission i Afghanistan möttes jag av nästan enbart ny-muckade norrlandsjägare.*

## Afghanistan

Det var fem år sedan jag klev ut genom grindarna på Amf 1 och med tiden har lusten att göra en utlandsmission vuxit fram. Jag sökte genom nätet till det som jag upplevde som mest givande och hade turen att få en plats i Fs 09, i QRF-plutonen.

Utbildningen var mycket givande och intressant. Dom nio veckorna innan förbandet skulle rotera ner gick fort.

## Modell 90

Första dagarna möttes vi av en otrolig värme med temperaturer runt 50 grader på dagarna och med den svenska sommaruniformen m 90 svettades vi floder. Vi blev senare dom första svenskarna i modell 90 öken. En försöksuniform med mycket tunnare tyg. Landet är mycket vackert med höga bergsmotiv som går ut i sandstappöken. Här bor vad jag tycker världens



Vägen till Jalalabad.

Foto: Jörgen Sandström, -02



Kvinna med buhrka.

Foto: Jörgen Sandström, -02

hårdaste människor, den typen som lever av ingenting men som ändå kan stå med rak rygg och vara otroligt stolta. *De är afghaner!*

## Long Range-patruller

QRF-plutonen har som huvuduppgift att genomföra säkerhets- och skyddsuppgifter åt dom svenska och brittiska Military Observer Teams som finns utplacerade i dom lokala provinserna i norra delen av Afghanistan. Men även eskorter av personal och skyddsuppgifter mot t ex flygplatser ingår.

Vi användes också till Long Range Patrolling till mycket avlägsna platser i landet. Patrullerna varade mellan en till tre veckor. Tillsammans med det brittiska kompaniet som under större delen av vår tid bestod av Royal Ghurka Rifle Regiment. Ett förband med brittiska officerare men soldaterna är rekryterade från Nepal. Förbandet har ett genuint ryckte om att vara mycket skickliga och dugliga. Vilket vi med kraft kunde konstatera då detta förband ersattes av ett vanligt brittiskt infanteri förband.



Fotpatrull.

Foto: Jörgen Sandström, -02

## Står sig väl

Jag har upplevt att svensk personal tillsammans med vår utrustning står sig mycket bra mot andra länder och vi svenskar får beröm för i stort sett allt vi företar oss. Vårt medverkande var flera gånger avgörande för att operationerna skulle anses möjliga.

Över tiden har vi haft mycket givande stunder då vi övat strid i patrull och från bil så ofta vi bara haft tid. Även samövningar med andra länders förband har skett.

HÅKAN LARSSON KJ-00



Håkan med kamrat.

Foto: Håkan Larssons arkiv

Sista dagen med "gänget"

# Farväl till Rindö

*Uppslutningen denna dag var näst intill enorm. Det var som om en gammal omtyckt god vän, med stort nätverk, skulle följas till sista vilan. Här var de allihop. Före detta regementschefer och bataljonchefer. De som varit värnpliktiga både i nutid och förgångentid. Tidigare civilanställda kom när och fjärran ifrån. Övriga oväntade och väntade möten gjorde detta till en dag värd att minnas. Det blev inte en sorgens dag, utan en dag av återseendets glädje i vemodets skugga.*

Tanken kom för mig att så borde det se ut vid KJV årsmöten. Frånvaron av general Gunnars-  
 uppe dygnet runt, men belyst under dygnets mörka del. Det sköts dubbel svenskt lösen och



Veteraner i tyst begrundan

son talar dock för sig självt. Saknaden efter honom lyste också med sin frånvaro.

Dagen startade med en omfångsrik lunch. En lång kö ringlade sig utanför tjänstemannamatsalen före öppnandet. Eftersom kökspersonalen varit förutseende blev det inga långa väntetider, för utskänkningsgjordes på flera tåter. Så följde ceremonin på kaserngården utanför kanslihuset. Jag kan meddela läsaren att den sitter



Lång kö till den inledande lunchen

Foto: Ingemar Wemmenhög



KA 1 frivilliga musikkår underhåller lunchdeltagarna. Foto: Ingemar Wemmenhög



Den tretungade fanan halas från kanslihuset.

Foto: Ingemar Wemmenhög



Peter Gröndahl, Anders From och Anders Blomqvist i bekymrad begrundan.

Foto: Ingemar Wemmenhög

till skillnad från försöken på regementets dag så small det faktiskt. Denna gång var det dock något modernare kanoner (57mm m/89) som stod för ljudtapeten. Regementschefen betonade att förbandsandan följer sitt förband även om det byter kostym. Vi får hoppas att kärnan har den karaktären att förbandets återväxt i kompetens och personal blommar ut i en snar framtid och blir en juvel i



Lasse Wiklund Och "Tippen" Persson

Foto: Ingemar Wemmenhög



Foto: Ingemar Wemmenhög

Mikael Sjölund, Lasse Wiklund och Jan Fredriksson tycks vara uppåt trots regementsflytten - eller kanske därför?



Avskedssalut med dubbel svenskt lösen.

Foto: Ingemar Wemmenhög



Foto: Ingemar Wemmenhög

En gammal skolchef hälsar till oss (Per-Erik Bergstrand).



Vanja och Teddy Wester.

försvarskronan. Tyvärr finns det oroande tecken i skyn. Den utdömda matsalen på Berga gör att maten transporteras isolerat från Muskö. En ny matsal finns det således ett akut behov av då regementet får ta emot en mängd värnpliktiga 2006. En matsal var det också planerat för mellan Idrottshallen och Breidablick. Nu har detta bygge lagts på is. Vad sänder det för signaler? Bygget borde ju varit projekterat och igångsatt omedelbart då beslut om flytt förelåg! Är detta ett tecken på att förbandet trots allt kommer att läggas ned? I så fall var flyttet helt meningslöst. Nja inte meningslöst sett ur ett befälsuttunningsperspektiv. Utan att säkert veta, tror jag att ett av argumenten för flyttet var att få en del officerare och civila att säga upp sig. Vi väntar med oro och spänning på nästa försvarsbeslut.....

INGEMAR WEMMENHÖG



Foto: Ingemar Wemmenhög

Regementet avmarscherar med förbandets olika fanor i tåten.

## Välkommen till Berga

Amf 1 hamn myllrade av stridsbåtar och vid bunkerbryggan låt också ett antal vita, snabba skärgårdsbåtar. Det var bara för alla som ville följa med från avskedet på Rindö och "gamla" Amf 1 till ankomsten på det "nya" Amf 1 och Berga att kliva ombord.

Det verkade som om huvuddelen av dem som varit med på avskedsceremonin också ville vara med på välkomstceremonin för båtarna fylldes snabbt. I den stridsbåt jag åkte med så var det en blandning av unifor-

merade militärer och civilklädda Amf 1-vänner. Båtmarschen mot det nya regementet gick i fri fart till en uppsamlingsplats en bit utanför inloppet till Bergaområdet. Där formerades stridsbåtarna på kilformering och



Foto: KJV

Stridsbåtparkering vid G V-piren.

båtmarschen fortsatte med regementschefen, överste Hans-Olof Corneliussen, med regementsfanan längst fram på stäven på den främsta båten och i själva spetsen på kilen. Formeringen tog fart rakt mot G V-piren på Berga-området och halvvägs ut på fjärden låg en kustkorvett och ett minröjningsfartyg ur flottan som välkomnande örlogsfartyg. Det sköts svensk lösen med kanonerna från örlogsfartygen och den be-

svarades med granatgevärseld från stridsbåtarna, ett pampigt välkomnande.

Väl framme vid G V piren gjordes stridsbåtarna fast och alla medföljande tågade upp mot fotbollsplanen utanför idrottshallen. Dagen till ära så fick en stridsbåt utgöra talarstol och podie för de talare som skulle förrätta invigningsceremonin. Likaså hade en stridsbåt planterats på gräsmattan alldeles utanför vakten till regementsområdet, ingen kunde undgå att se att det var ett amfibieförband som höll på att etablera sig på Berga. Ceremonin började med att regementschefen Hans-Olof Corneliusson lämnade över sin befattning till



Delar av KJV/FKJs styrelse.

Foto: KJV



En väl vald talarstol.

Foto: KJV

ren Håkan Syrén och marininspektören Anders Grenstad gjorde sitt till för att förgylla det pampiga övertagandet av Berga av amfibiekåren från företrädaren flottan. Ceremonin avslutades med svensk lösen och därefter följde en välkomstbuffé i exercishallen. Mängder av människor deltog och det var mycket trevligt att mingla runt och träffa gamla och nya bekanta. Festligheterna fortsatte därefter på Berga slott.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ceremonin och övertagandet på Berga var lika högtidlig och högstämnd som avskedsceremonin på Rindö varit,



Uppsamlingsplats inför avfärd till Berga.

Foto: KJV



En dubbel svensk lösen - ånyo.

Foto: KJV

den pågående regementschefen överste Jonas Olsson, som sedan skötte den följande ceremonin med bravur. Raden av invigningstalare var stjärnbehängda och bland annat överbefälhava-

ett värdigt avsked från en kär gammal plats och ett värdigt intåg på en ny plats.

CHRISTER CARLSSON

# Kustjägarna fyller 50 år

Snart går vi in i året med stort Å, det vill säga det år när det svenska kustjägarförbundet och där till hörande utbildning fyller 50 år. Firandet kommer att ske den 15-16 september 2006 och observera att det är en tidsmässig förändring mot vad som tidigare preliminärt har meddelats. Firandet kommer att kombineras med amfibiekårens dag och innehållet på fredagen den 15 september och lördagen den 16 september kommer att bli omfattande, för att inte säga gigantiskt. Ett stort utskick till alla utbildade kustjägare har precis landat, eller kommer att landa, i din brevlåda som bland annat informerar om 50 års jubileumet. Utskicket görs till de för oss kända, uppspårade, kustjägare som har utbildats sedan 1957. Det blir lite över 5000 personer som får informationen. Mest troligt så är inte vårt underlag heltäckande och det är jättebra och nödvändigt om du kontrollerar med din kända kustjägaromgivning att de nåtts av utskicket. Om det finns luckor, det vill säga kustjägare som vi inte nått – kontakta oss så uppdaterar vi vårt register och ser till att de nås av informationen genom kompletterande utskick.

Arbetet med att få ihop program och verksamhet för de två dagarna pågår för fullt i olika arbetsgrupper och några är nödvändiga att presentera för att få med dig kustjägare på banan och visa att du kan och måste dra ditt strå till stacken. Arbetsgrupperna består av personer ur den militära organisationen och ur Kustjägarveteranerna och Förbundet Kustjägarna och nedan nämner jag våra representanter så att du kan kontakta dem för hjälp/bistånd/frågor inom deras arbets- och ansvarsområde.

Övergripande finns en **Projektsamordningsgrupp** och där sitter jag undertecknad med och mig när ni via [beduin@chello.se](mailto:beduin@chello.se) alternativt 073-088 83 63. Med

mig kan du diskutera och föreslå övergripande innehåll och verksamhet under firandet; vad skulle dagarna kunna innehålla, vill du delta i arbetet så kan jag styra in dig i rätt arbetsgrupp osv. Amf 1 har en anställd reservofficer som projektsamordnare och med honom kommunicerar jag kontinuerligt. Sedan finns det en **Samla-**



Foto: Peter-Lorentz Johnsson

**ihop-kustjägargrupp** som har till uppgift att se till att alla kustjägare nås av budskapet att jubileumet är på gång. Magnus Andersson är vår representant och han nås via [magnus.andersson@kustjagarna.se](mailto:magnus.andersson@kustjagarna.se) eller 070-526 03 52. Kontakta honom om uppdatering och uppgifter avseende kustjägare. Det är hög tid att börja leta upp sitt gamla gäng och återupprätta plutonistor och annat. Efter hand som listorna blir mer och mer kompletta så är det lämpligt att lämna över dem till Magnus, så att han kan uppdatera sina listor. Magnus hjälper och också till med det omvända, det vill säga vilket underlag finns specifikt avseende din pluton eller årskull. Kontakta honom och kommunicera.

Vidare finns en **Bokgrupp**

som har till uppgift att framställa en jubileumsbok som ska vara klar till själva firandet. Vår man i gruppen är Robin Jahrl och han nås via [robin@jahrl.com](mailto:robin@jahrl.com) alternativt 070-621 55 85. Idén är att boken skall bli ett tidsdokument och att varje årskull ska berätta vad som var specifikt och särskilt under just det egna utbildningsåret. 2-4 sidor per

Magnus håller på och samlar in foto och annan dokumentation via bland annat våra hemsidor. Slutmålet är att ha en gedigen fotoutställning på plats under firandet och att denna sedan finns kvar vid KJV/FKJ som ett permanent tidsdokument därefter. Alltså leta upp dina foton och minnen och se till att Magnus blir medveten om att det finns. Andra grupper som finns är bland annat en **Logistik- och mottagningsgrupp**, som ser till att det finns mat och logi för deltagare, inpassering, mottagande av kustjägare mm under evenemanget, en **Kommunikations- och informationsgrupp**, som ser till att budskap avseende evenemanget går ut till olika målgrupper och att massmedia hålls informerad, en **Evenemangsgrupp**, som ser till att det blir innehåll i dagarna och att planerad verksamheten genomförs, en **Minnes- och profilsaksgrupp**, som ser till att det finns minnessaker, profilsaker, minnesgåvor med mera till evenemanget. Dessa grupper når du via undertecknad om du har behov av att komma i kontakt med dem.

årskull med kompani-, pluton- eller andra foton är målet och således gäller det att en eller flera tillsammans ur respektive kull skriver om sitt egna år. Här krävs arbetsinsatser av er ute i försöksringen, boken blir inte av om ni inte engagerar sig. Boken kommer att framställas till självkostnadspris och det kommer att bli möjligt att förhandsteckna sig och få eget namn, kompaninummer och utbildningsår inpräntat i boken. Så sätt igång med att skriva, leta fram gamla foton, kontakta kamrater, kom igång och kontakta Robin så att han kommer med på banan. Ytterligare en grupp är **Dokumentations- och fotogrupp** som sammanhålls av Magnus Andersson som nås via uppgifter ovan. Gruppen har redan kommit igång och

Som du märker så slår förbundet, kamratföreningen och frivilligförbunden på stort, allt för att göra firandet till evenemang som gör att vi kommer ihåg de femtio år som gått och kan blicka framåt mot de femtio år som kommer. Program, innehåll, anmälningsförfarande mm kommer att presenteras efter hand och räkna med att kommande tidningar och våra hemsidor fylls med information om vad som komma skall, men det viktigaste budskapet är och blir att det inte går att sitta still i båten och vänta utan att det krävs att var och en engageras sig och ser till att det blir ett minnesvärt och innehållsrikt jubileum, alla kan och måste bidra.

CHRISTER CARLSSON  
PROJEKTSAMORDNINGSGRUPPEN

## Vad hände sedan?



Jan-Olov Zvantesson, Danderyd. KJ 1968, PCS

**Bästa minne:** Det är en av slutövningarna då vi som samlat kompani skulle anfälla en artilleriställning. Vi fick order att under marschgruppering slå till vänster om första pluton som marscherat framför oss. Vi anföll som planerat, till vänster om första pluton mot udden där artilleriet låg. Det var ett snyggt anfall men när vi kom ner till stranden avbröts övningen. Chefen visste inte var han hade första pluton. Jag och tredje pluton fick den värsta utskällning jag någonsin har fått. Utskäll-

ningen var allt annat än lyckad för det återställningsarbete som vidtog då plutonen kom hem till ön. Till slut kom dock sergeant Klaar fram till plutonen och gav den det beröm som den förtjänade. Därefter hade jag en kontakt med plutonen, resten av utbildningstiden, som blivit ett bestående minne.

**Efter lumpen:** många frivilligtjänster. 1970 påbörjade jag utbildning på flyglinjen på KTH men efter två år sadlade jag om utbildade mig till arkitekt. Har

nu haft egen verksamhet i snart 20 år. Hustru och två barn, en 15-årig flicka och en 12-årig pojke som älskar KJ-T-shirten som jag aldrig själv använde.

**Detta har jag med mig från min KJ-tid:** Att ta det lugnt i kriser och att ta uppståndelse med ro.



### Lästipset!

C.Q.B

Författare:

Mike Curtis

Förlag:

Transworld publishers Ltd

Bandtyp: Pocket

Språk: Engelska

Utgiven: 1999

ISBN: 0552144657



Kort beskrivning: Sann berättelse om SAS operationer i Falklandskriget, Irak samt Bosnien.

## Vad hände sedan?



Daniel "319" Hellkert. KJ 1999, M203-skytt

med mycket surfing och chicki-chicks. De senaste fem åren har jag pluggat programvaruteknik och håller nu på att färdigställa mitt examensarbete. Har under hela utbildningen arbetat med olika programvaruprojekt, dels för min egen firma men nu även åt ett norskt företag; Liquid Apex A/S som driver med mjukvarulösningar inom reklambranchen. Bosatt i Göteborg.

**Detta har jag med mig från KJ-tiden:** Helt klart, förmågan att aldrig ge upp. Dessa ord existerar inte. Men även hur viktigt det är att kunna samarbete och fungera tillsammans i en grupp. Inget är starkare än den svagaste länken. Till sist vill jag bara medge att jag saknar Er alla i 3:e djävulska KJ-pluton -99. Hör gärna av Er! Ni hittar mig på [www.hellkert.se](http://www.hellkert.se).

**Bästa minne:** Det absolut roligaste och sjukaste minnet jag har, var när "320" Krantz inte klarade av att ligga kvar och vänta i eldställning utan begav sig vidare ut i skogen för att "dra en trall". Hahaha!

**Efter lumpen:** Allt har flutigt på riktigt bra! Någon månad efter muck åkte jag över till Kalifornien och arbetade som au-pair. Körde en 10-årig grabb till skolan och hämtade upp honom. En perfekt 10-månaders återhämtningsskur

## Vi minns dem

Verkligheten kommer ibland väldigt nära, särskilt när kamrater och anhöriga avlider. Som nyligen då vi kunde läsa om att kustjägarkamraten Jesper Lindblom dödats i Afghanistan. Vi är utbildade för att verka i strid och extrema situationer med där tillhörande yttersta konsekvens, men döden är och förblir något främmande och skrämmande. Vi som finns kvar kommer ihåg och minns våra bortgångna kustjägarkamrater.

Nedanstående lista är inte på något sätt komplett men under året har följande för oss kända kustjägare avlidit

P-Å Schörling

Jonas Nordén

Jesper Lindblom



## Utbildningsåret 2005 - vad det blev

Förbundet Kustjägarnas andra utbildningsår lider mot sitt slut och vilket år det har varit. Resultat kan mätas på olika sätt och ett sätt är att presentera det i siffror, sagt och gjort - vi börjar där. Av 35 planerade kurser så har 30 genomförts, 8 icke initialt planerade kurser har lagts in som nya kurser och dessutom har 3 kurser arrangerats och genomförts åt andra frivilligorganisationer. Totalt har 319 personer deltagit och tillsammans utbildats 2069 utbildningsdagar. Observera att i frivilligvärlden är en utbildningsdag 6 timmar och således blir 2069 utbildningsdagar 12 414 utbildningstimmar. Alltihopa är en markant ökning i förhållande till vårt första utbildningsår och än mer anmärkningsvärt är att vi har genomfört all utbildning till lägre kostnad i förhållande till föregående år. Vi tilldelades mindre pengar för utbildningsåret 2005 än vad vi hade för 2004 men har ändå lyckats få ut mer utbildningsomfång för det vi tilldelades. Detta tack vara bättre samarbete med till exempel Södertörngruppen och andra organisationer.



Avrapportering - under samövning med Finland.

Foto: KJV

Resultat kan också mätas i innehåll och kvalitet på innehållet och där är det bara att konstatera att ni deltagare genom era olika typer av utvärderingar anser att vår utbildning håller hög kvalitet, innehållsrikt, rätt innehåll och hög kvalitet på instruktörer och genomförd verksamhet är återkommande värderingar som använts. Ett mål med 2005 var att vi skulle ha mer integrerad utbildningsverksamhet tillsammans med kustjägarkompaniet och Amf 1 och det har vi uppnått genom att till exempel vara med i Strid-i-bebyggelsekurs, deltagit som A- och-styrka i Amfibiekårens slutövning och deltagit med kustjägarkompaniet i den finska marina slutövningen SIIRI. Det blir ännu mer sådant under 2006 som framgår av den preliminära utbildningsplanen för 2006 här jämför. Vi har deltagit i två internationella evenemang under året, först med en patrull vid finska Nylands Brigads Baretmarsch och därefter vid den nämnda finska slutövningen. Notera att det är inte många frivilligförbund eller organisationer som deltar internationellt och vi gör det redan vårt andra verksamhets- och utbildningsår, det väcker uppmärksamhet i leden.

Ett försök till sammanfattning är att vi har genomfört mycket och att vi har genomfört det på ett bra sätt. Vår goda insats verifieras av de positiva uttalanden och kommentarer som ges av militärer på olika nivåer och i olika sammanhang. Det är bara att fortsätta på inslagen väg och ytterligare utveckla vårt koncept och det är vad vi tänker göra.

Som ni har läst i tidningen och på våra hemsidor så håller vi på att få igång projekt insatsstyrka (IS) och det kommer att innebära en hel del förändring i kursutbudet för nästkommande år. Det gäl-



Skyddsövning med full mundering.

Foto: KJV

ler att ha ett kursutbud och innehåll som möjliggör det som projekt IS är planerat att uppnå. Det vill säga, Förbundet Kustjägarna skall tillhandahålla vidmakthållande-, kompletterings- och vidareutbildning som gör att grundutbildade kustjägare och attackdykare kan fortsätta att utbilda sig efter genomförd värnpliktsutbildning och på sätt utgöra en mera tidsutsträckt och disponibel resurs för insatsförbundet amfibiebataljonen och där ur utbruten internationell amfibiestyrka (IAS). Observera att Förbundet Kustjägarna inte sätter upp något eget förband i egentlig mening utan att den utbildning som genomförs skapar en personalresurs, personalpool om man så vill, som är möjlig att använda som individuell eller sammansatt resurs i olika sammanhang. Utbildning och kompetens är färskvara och fylls de inte på så minskar tillgängligheten efterhand. Projektet IS kommer att pågå under 2006 för att sedan utvärderas under slutet av året och sedan bestäms fortsatt inriktning. Håll med om att det är en unik kombination, ett utbildningsförband, Amf 1, som har en engagerad och integrerad frivilligorganisation som deltar i pågående utbildning och dessutom fortsätter att utbilda individer efter att den egentliga värnpliktsutbildningen avslutats.

Utöver utbildning och kurser som är riktad mot projekt IS så kommer vi att ha ett kursutbud som är mera allmänt inriktat och som mera riktar sig mot dem som inte vill eller inte kan delta i det som IS strävar efter uppnå. Hela kursutbudet skall möjliggöra att man kan engagera sig i förhållande till egen ambitionsnivå, egen tillgänglig tid och andra påverkande faktorer, under vissa perioder har man tid och utrymme för mycket engagemang och under andra mindre tid och utrymme. Det preliminära utbildningsprogram som du ser på sidan bredvid återspeglar förhoppningsvis det som jag försöker beskriva och det som Förbundet Kustjägarna försöker uppnå, ett blandat och innehållsrikt kursutbud som möjliggör för dig att välja ambitionsnivå och engagemang beroende på vad du befinner dig i livet. Hela utbildningsverksamheten är intimt sammankopplat och planerat tillsammans med Amf 1 och kustjägarkompaniet och målet är att uppnå så mycket synergieffekt som möjligt.

Det preliminära utbildningsprogrammet kommer att fastställas alldeles i början av 2006 och därefter kommer kurskallelser, kursinformation och annat att läggas ut på våra hemsidor och därefter i kommande nummer av tidningen. Håll uppsikt och var beredd att hoppa på tåget när det går, när det väl startat så går det fort. Tack för ett väl genomfört utbildningsår och välkommen tillbaka till ett ännu mer innehållsrikt och omfattande utbildningsår 2006.

CHRISTER CARLSSON  
UTBILDNINGANSVARIG  
FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA





# Utbildningsplan 2006

**P**reliminär utbildningsplan för 2006. Planen fastställs tidigt i januari 2006 och läggs då ut på våra hemsidor. Hur du anmäler dig till insatsstyrkan,

KJ-IS, framgår av information på hemsidorna. Anmälningar till kurser framgår av information på hemsidorna.

Månad	Vem kan delta	Tidpunkt, kursnamn/innehåll	Månad	Vem kan delta	Tidpunkt, kursnamn/innehåll
		<u>Understruken</u> kurs är i samarbete med Kjkomp, <u>kursiv</u> är i samarbete med Kjkomp/Adyk(ej angiven tidpunkt innebär att kursen preciseras senare men ligger i angiven månad) (antalet man inom parentes anger maximalt deltagarantal vid kurstillfället)			
<b>Jan</b>	Kurschefer	Kurschefskurs	<b>Jul</b>	Alla Alla	Kurs Distanspaddling, träning 4 Kurs Distanspaddling, genomförande
<b>Feb</b>	Alla Kj utbildad efter 1997 KJ-IS	Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar (ve 06) 6-10/2 – Kurs Strid i Bebyggelse (12 man) (ve 07) 17-19/2 – Kurs Grundläggande KJ-IS utbildning (50 man)	<b>Aug</b>	Alla  KJ-IS/Adyk  KJ-IS  KJ-IS  Alla	Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning (ve 32) – 3 dagar – Kurs SUB och mtrltjänst A-dyk (12 man) – i Karlskrona (ve 34) 21-23/8 – Kurs Verifieringsövning KJ-IS (25 man) – Uttagning av styrka A KJ-IS (ve 34) 24-27/8 – Kurs bataljonsövning 2 – KJ-IS (25 man) (ve 34) 24-27/8 – Kurs bataljonsövning 2 – b-styrka (20 man)
<b>Mar</b>	Alla  Alla  Alla KJ-IS	Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering) Kurs Överlevnad I teorielektion – Försvarsupplysning Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning Kurs Krav Maga - introduktion (ve 09) 27/2-3/3 – Kurs Specialistutbildning 1 (5 inriktningar (patrullchef/stf, sjukvård, fältarb, singalist, prickskytte) (25 man) 25/3 – Årsstämma	<b>Sep</b>	Alla Alla  KJ-IS/Adyk  Alla  KJ-IS/Adyk	Kurs Överlevnad II. Försvarsupplysning Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning (ve 37) 11-15/9 – Kurs dykutbildning repetition (12 man) 15-16/9 – Kustjägarnas 50 års jubileum (ve 38-39) 5 dagar – Kurs spaning-dyk (12 man)
<b>Apr</b>	Alla Alla Alla  Alla Alla	Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar Kurs Nijmegen marschträning 1 Kurs B-styrka mot Hemvärn – Stockholms skärgård Kurs Förhörsteknik Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning	<b>Okt</b>	Alla  Alla Alla  Alla  KJ-IS  KJ-IS	Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering) Kurs Överlevnad II. Försvarsupplysning Kurs Förhörsteknik, internationell inriktning Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning 3 dagar - Kurs Grundläggande KJ-IS utbildning (50 man) (ve 42-43) – 5 dagar – Kurs Finlands övning med IAS – KJ-IS (25 man)
<b>Maj</b>	Alla Alla Alla Alla  Alla  KJ-IS KJ-IS KJ-IS  KJ-IS	Kurs Nijmegen marschträning 2 Kurs Nijmegen marschträning 3 Kurs Distanspaddling, träning 1 Kurs B-styrka mot Hemvärn – Stockholms skärgård Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning (ve 18) 5-7/5 – Kurs strid 1 (40 man) (ve 19) 8-12/5 – Kurs strid 2 (20 man) (ve 20) 15-19/5 – Kurs Specialistutbildning 2 (5 inriktningar (patrullchef/stf, sjukvård, fältarb, singalist, prickskytte) (25 man) (ve 22) 29/5-2/6 – Kurs specialistutbildning/strid 3 (25 man)		Alla  Alla  KJ-IS  KJ-IS/Adyk  Alla	Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering) Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning (ve 45-46 alt ve 44-45) – 5-7 dagars kurs – SAMMARIN – KJ-IS (25 man) (ve 45-46 alt ve 44-45) – 5-7 dagars kurs – SAMMARIN – KJ-IS/Adyk (12 man) (ve 45-46 alt ve 44-45) – 5-7 dagars kurs – SAMMARIN – b-styrka (20 man)
<b>Jun</b>	Alla Alla Alla Alla	Kurs Nijmegen marschträning 4 Kurs Distanspaddling, träning 2 Kurs Distanspaddling, träning 3 Kurs Orientering/fysisk träning/skjutning	<b>Dec</b>	Alla  Alla	Kurs Försvarsupplysning, lokalträffar. (Rekrytering) Kurs Krav Maga - introduktion



# Nostalgitripp till Korsö

*Vi angjorde Korsö och kunde konstatera att Amf 1 båtkompani använde ön som replipunkt för navigeringsövningar med stridsbåtarna. Väl iland gick stegen upp mot Bergsmässen och efter det en tripp upp i tornet. Här bjöds på dricka och en strålande utsikt. Vi begrundade tidens gång både allmänhistoriskt och militärhistoriskt.*



Filip Gille, Hans-Jochen Seifert och Göran Anger i samspråk.

Foto: Ingemar Wemmenhög

Det var ett erbjudande som jag inte kunde motstå. 200-båt från varvet på Rindö ut till Korsö. Tornet, bastu, middag och övernattnig. Som ett andrapris i Jeopardy. Dessutom med ett antal goda vänner, både kända och

Så vidare över Saxarfjärden till Sollenkroka brygga där Lars Wiklund och Svante Bellander klev ombord. Vem hade nu initierat denna resa? Jo, det var Filip Gille från Karlstad med sin vapendragare Göran Anger. Fi-

lip är den lycklige ägaren till Tpb 276. Båtens transportutrymme var ombyggt till en salong med pentry för om styrhytten. Motorrummet, med sina tre dieslar, var rena drömmen av

renlighet. Sällan har en resa till Korsö känts så rogivande som denna. Inga krav, stor gästfrihet, glada skratt, bra väder och allt som hör gemenskap till. Senare begav vi oss till bastun.



Bengt Ekdahl, Claes-göran Hedén och Lars Wiklund. Båtens ägare och initiativtagare - Filip Gille - iklädd grön basker.

Foto: Ingemar Wemmenhög



Säker hemfärd med "Classe" som rorgångare och "Wicke" som övervakare.

Foto: Ingemar Wemmenhög

okända. Denna 18 oktober var en strålande dag. Resan gick i medvind vilket upphävde fartvinden och det kändes som stilte på däck. Det bjöds på dryckjöm och var man lunchhungrig var det bara att gå ned i kabysen och plocka upp en varm korv ur grytan. Vi gick genom Kodjupet för att hämta upp Claes-Göran Hedén på Resarö. Därefter upp till Margretelund för att hämta Hans-Jochen Seifert.



Claes-Göran Hedén och Bengt Ekdahl "gastar" i Korsö hamn.

Foto: Ingemar Wemmenhög

Några hurtbullar kastade sig i Korsösunds vatten.

För er som inte varit på ön på ett tag kan förtäljas att bastun är renoverad och att uppställningsplatsen är asfalterad och att av 2:a plutons gamla förråd (Korvö) finns intet kvar utöver graven med uppstickande kängor.

Så följde middag på mässen. Öns restauration höll med grönsaker och potatisgratäng. Själv grillade vi medföljande kött. Allt aväts och dracks med förtjusning under sång och glam.

Det gick inte att undvika blodvite framåt småtimmarna. Bengt Ekdahl som utan fotbeklädning sökte sig ut i Korsönatten halkade på trappan och skavde bort en stor del av ena stortåns ytter-sida. Sjukvårdstjänst således. Kvällen och natten försvann som en avlöning och efter några timmars sömn vankades frukost i matsalen. Jag glömde att väcka Lasse Wiklund till frukost varför en och annan syrlig kommentar beskärdes mig vid återkomsten till bergsmässen. Avslutningsvis gjorde vi en nostalgitripp Korsö runt längs södra och norra vägen. Längst ut på Korsö hals var Kspbunkern och 57mm batteriet jämnat med

marken. Så var det dags att lämna ön för lunch på Sandhamns värdshus. Här äskade Filip tyst-

nad och förklarade att vi minsann fick stå för lunchen själva. Vad som där före varit, under



Lunch på värdshuset dagen efter.

Foto: Ingemar Wemmenhög

själva resan, såväl på båten som på Korsö, det bjöd han på. Vad säger man om en sådan generositet? En massa tack faller ju platt till marken, för vi var 13 st. Lasse, som inte är långsint men som har väldigt gott minne påpekade för mig att han just intagit en god frukost. Förskräckande nog så har allting ett slut, så även denna tillvaro. Resan gick tillbaka mot Rindö varv som nåddes efter anhalter i likhet med utresan. Det finns bara ett ord som kan sättas som rubrik på denna resa: "Oförglömlig".

Ingemar Wemmenhög

### Lästipset!

#### TASK FORCE DAGGER



Författare: Robin Moore  
Förlag: Pan Macmillan  
Bandtyp: Inbunden  
Språk: Engelska  
Utgiven 2003  
ISBN:1405034068

**Kort beskrivning:** Sann berättelse som handlar om kriget i Afghanistan efter 11 September. Jakten på talibanernas krigsherarer samt al-Qaida medlemmar. Task force dagger är en styrka bestående av en rad olika SF-förband; Gröna baskrarna, Delta Force, Navy Seals, SAS, SBS samt en del andra.

## Vad hände sedan?



Peter Lunderbye, Järfälla.  
KJ 94, jägare pluton 3

**Bästa minne:** Skärgården!  
**Efter lumpen:** studerat på högskola, skaffat två barn och familj och arbetar idag som IT-ansvarig på ett företag i Stockholm.

**Detta har jag med mig från min KJ-tid:** Inte så mycket... men kanske att jag har blivit mer organiserad som människa.



## Ditt stöd behövs



Glöm inte att du kan stödja Kustjägarveteranerna, KJV, och Förbundet Kustjägarna, FKJ, på många olika sätt. Det enklaste är givetvis att vara medlem i både KJV och FKJ. Så se till att dina kamrater från ditt värnpliktsår eller andra kustjägare som du känner är och blir medlemmar i både kamratförening och frivilligförbund. Andra sätt att stödja verksamheten kan till exempel vara att annonsera i tidningen Kustjägaren. Det är många som är egna företagare eller som kan ha nytta att få ut sitt budskap till den unika krets som medlemsskaran i KJV och FKJ utgör. Vill du annonsera så kontaktar du vår annonsansvarige Håkan Winnblad på hakanwinnberg@mac.com.

Annonsinkomster gör att en bra tidning kan bli ännu bättre och att du och din verksamhet kan rikta budskap till våra medlemmar. Ett annat sätt är frivilliga bidrag, stora som små, eller varför inte ren sponsring. Vill du bidra så använd KJV:s post- eller bankgiro, ange att det är en gåva eller att det är avsett att sponsra någon verksamhet eller aktivitet som KJV respektive FKJ bedriver. Kontouppgifter hittar du på annan plats i tidningen. Som sagt, sätten är många och vad är skönare än att bidra till något som har betytt mycket för mig själv och på så sätt också vara delaktig i att andra kan komma i åtnjutande av samma sak.

CHRISTER CARLSSON

Håll dig uppdaterad  
om vad som händer i Amfibiekåren



## Läs TIFA

Tidskriften utges fyra gånger per år.

**Tidskriften upplyser om vad som händer i Amfibiekåren ur ett både nationellt och internationellt perspektiv. I tidskriften finns fakta- och debattartiklar, men också historiska tillbakablickar och internationella utblickar.**

Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:-/år. Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på postgiro 55 50 14-0, ange namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och vpl-år eller annan relevant relation till Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren. Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte och andra sammankomster som utannonseras i TIFA.

Tidskrift för Amfibiekåren – TIFA – är Amfibiekårens egen tidskrift  
62:a årgången  
Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet – TIKÅ.

# Bernadottegymnasiet

*Varför skrivs det i Kustjägaren om Bernadottegymnasiet? Jo – för att kustjägare i högsta grad har varit delaktiga i att se till att det finns Bernadottegymnasier i Stockholm, Göteborg och Malmö, plus att det i den dagliga gärningen vid skolorna finns kustjägare som är engagerade som rektorer och lärare.*

Allt började 1994 med att den då nyligen pensionerade överbefälhavaren Bengt Gustafsson drog igång ett projekt som skulle undersöka hur Försvarmakten kunde hjälpa ungdomar som var på driven i samhället. Under tecknad fick till uppgift vid KA 1, sedermera Amf 1, att tillsammans med ett antal frivilliga officerare att under ett antal helger ta hand om ett 20-tal ungdomar med invandrar-

bakgrund och se till att de fungerade bättre i samhället än vad de för dåvarande gjorde. Projektet utvärderades och resultatet bedömdes som mycket positivt, men vi i projektgruppen ansåg ändå inte att vi nått ända fram, så nästa steg blev ett skolprojekt med ungefär samma ungdomar. När skolprojektet utvärderades under hösten 1995 ansåg resultatet så bra att det övergick till att bli det första Bernadotte-



Foto: Ur Christer Carlssons arkiv

*Starten - den första gruppen ungdomar i sällskap av drottning Silvia.*

gymnasiet. Jag har för mig att skolan räknar sitt födelsedatum till den 6 november 1995 och namnet kommer av att kungafamiljen så tillät. Stockholm var således först ut och därefter följde Göteborg och Malmö efter några år. Rektorerna vid Stockholms- och Göteborgsskolorna har båda kustjägarbakgrund

och likaså har många kustjägarofficerare engagerat sig i skolornas verksamhet på olika sätt. Således, Bernadottegymnasierna finns till del tack vara engagerade och initierade kustjägare.

CHRISTER CARLSSON

## En utbildning för kropp och själ

### Profil

Bernadottegymnasiet erbjuder en utbildningen med profilen uniformskoppling, utökad undervisning i svenska samt "kropp och själ" inom ramen för det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet. Vi främjar elevernas fysiska, psykiska, emotionella, intellektuella och sociala utveckling. Skolan arbetar aktivt för att integrera samtliga elever i skolmiljön där alla skall stimuleras till att utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Engagemang och en struktur som gynnar lärandet präglar skolmiljön. Individens ansvar för val och dess konsekvenser lyfts fram i vår strävan att nå de pedagogiska och sociala målen. Tillsammans med våra samarbetspartners söker vi aktivt efter influenser från en föränderlig omvärld för att alltid utgöra en progressiv enhet inom undervisning och skolutveckling.

Vårt mål är att utveckla goda, kompetenta och nyttiga samhällsmedborgare. Skolan är en demokratisk miljö där allt vilar

på en väl förankrad skoletik. Skolans valspråk är "Våga välja väg"! Ett nära samarbete med fem uniformsmyndigheter (polisen, försvarmakten, tullen, kustbevakningen och räddningstjänsten) ger extra motivation och förankrar skolan i samhället.

### Pedagogik

Alla elever studerar på sin egen nivå och i sin egen takt. Det leder till att gruppstorlekarna kan variera beroende på var eleverna befinner sig kunskaps- och utvecklingsmässigt. Detta innebär också att eleverna kan studera längre tid än enligt den normala utbildningsplanen som löper över tre år. Teman och ämnesövergripande undervisning förekommer ofta. Vid ett par tillfällen per läsår utbildas hela skolan enligt case-metodik då alla elever löser gemensamma uppgifter där flera kurser kombineras. Detta är exempel på vår strävan att lära av våra uniformspartners och stimulera till ett flexibelt lärande.

### Framtid

Vårt koncept ger goda möjligheter till personlig utveckling för såväl elever som personal. Som första Iip-certifierad (Investor in People) organisation inom Stockholms stad och med bra resultat från skolinspektioner fortsätter vi att satsa på vår profil. Nedanstående ledord kommer även i framtiden att prägla Bernadottegymnasiet.

**Synlighet.** Vår övertygelse är att alla elever ökar möjligheterna att lyckas om de är en individ på skolan, en individ som betyder något och inte bara en i mängden.

**Ansvar och konsekvens.** Skolan försöker träna eleverna i ett allt större ansvarstagande över sina val och de konsekvenser det leder till.

**Struktur.** På skolan finns det klara gränser för vad som accepteras och inte accepteras. Likaså erbjuds eleverna hjälp med att lära sig strukturera och organisera sin tillvaro. Dialog i mindre grupper och med enskilda individer är grunden i detta arbete. Troppcheferna och yrkes-

mentorerna fyller här en mycket viktig funktion.

**Stöd.** Skolan erbjuder många former av stöd till eleverna både vad gäller studier och deras personliga utveckling. Teman kring olika livsstilar syftar till att göra eleven medveten om sina valmöjligheter. Det kan handla om olika aspekter av livet med en betoning på droger, främlingsfientlighet, våld, kriminalitet, integration, en sund livsstil m.m. Genom vår profil "kropp & själ" utvecklar vi alla elever med mottot "en sund själ i en sund kropp".

REKTOR JOHN SJÖBERG  
KUSTJS 87-90, FJS 96-98

john.sjoberg  
@utbildning.stockholm.se  
www.bernadottegymnasiet.  
stockholm.se



Foto: Peter Ågren

*Några av dagens elever (se följande artikel)*

# Kustjägarna och Bernadottegymnasiet

*Under vecka 37 – i mitten av september – genomförde Bernadottegymnasiet en fältvecka på Korsö som praktisk start på studieåret och där ingick ett par dygns utbildning i överlevnadsteknik under fältmässiga förhållanden.*

Bernadottegymnasiet startades för 10 år sedan, som resultatet av ansträngningar och initiativ från före detta ÖB Bengt Gustavsson och dåvarande Kn Christer Carlsson, Amf 1.

Övningarna planerades så att 3:orna, dvs elever som just startat 3:je ring – introducerades i den svåra konsten att överleva på naturens egna villkor.

Efter 1 dygn så kom 1:orna – 40 st – och fick de nu lite mer erfarna 3:orna som instruktörer och som så självständigt som möjligt fick lära ut vad de själva lärt sig dygnet innan.

Ett pedagogiskt intressant upplägg som är klart självmarkerande.

Momenten var att först bygga en ryggsäck av tre pinnar, en potatissäck, ett par strumpor och några meter sisalgarn. Resultatet blir över förväntan.

Därefter börjar sökandet efter det livsnödvändiga vattnet, som vi bara kan klara oss utan i cirka tre dygn. Med hjälp av en tom ölburk skulle ett vattenfilter byggas, och vi sökte oss till en myr med vitmossa och torv. Torv är död-och delvis förmultnad vitmossa, med ett kolinnehåll av ca 50 %.

- Som nästan alltid sker så föreslogs att vitmossa var det vita på berghällarna som den invigde vet är lavar. (Lavar – är en symbios mellan en alg och en svamp)

Med hjälp av träkol som blandades med torven, fick vi den del som renar vattnet mest och tillsammans med den antiseptiska vitmossan (överst och underst i filtret) – som användes som kompress och sårtvättmaterial under första världskriget ger detta vattenfilter en reningsgrad på omkring 78 % av främ-

mande och skadliga partiklar i naturvatten.



Foto: Peter Ågren

*Dricksvattenproduktion med vattenfilter.*

Nästa moment var att orientera med hjälp av naturens egna tecken och efter klockan och sedan söka efter eldmaterial och vad som är ätligt och lätt åtkommet i naturen.

Myrstacker, trädens växtsätt, lavars placering på trädens stammar, årsringarnas storlek och bergens slipning efter inlandsisen samt solens gång över himlavalvet är utmärkta orienteringstecken, liksom stjärnornas läge om natten.

Eldmaterial att tända med finns att söka längst ner på gamla enar – som enebark, i ruttna tallstubbar finns töre och björken bjuder på näver.

Växterna vi fann var bl.a Rölleka som används mot mygg och av Älgörtens blad och blommor gör man té av som innehåller magnecyl (salicylsyra och metylsalicylsyra) som lindrar värk och botar huvudvärk, som lätt uppstår vid socker-och vattenbrist.

Daggkåpens blad kokas och den färdiga vätskan används för sårtvätt.

Skogen bjöd också på mycket blåbär och lingon och på klipborna växte Tuschlav - Jägar-chips som är den enda lav som



Foto: Peter Ågren

*Dagens vassrotskörd rensas.*

kan ätas direkt och som har högt innehåll av kolhydraten stärkelse.

Vassrötter plockades upp ur strandens dy och som sedan kokas för att få ut den stärkelse som de har högt innehåll av.

Efter detta var det eftermiddag och dags att "slå läger" och bygga nattens bivack med hjälp av pressenningar och lina, (i civila läget gäller allemansrätten och träd och kvistar får ej fällas eller skäras ner, men i skarpa lägen är allt tillåtet och tillräckligt).

Därefter skars vassrötterna sönder till små bitar som lades i vattenburkarna som redan hade börja att värmas på elden, som brann på insamlat eldmaterial och tändes med hjälp av kniv och eldstål.



Foto: Peter Ågren

*Klepperkanoterna åter i Björkö-kroksövik*

Transporten från Korsö till Kroksö skedde KJ-mässig – i Klepperkanoter, som paddlades av 2:orna – också en lärdom och upprepades vid hemfärden och ca 85 elever fick prova på.

## Hur gick det då ?

Förvånansvärt bra – även om utpräglad vilja och framåtanda

är en bristvara, så påbörjades en intressant process, där innebörden av vårt uttryck "Gilla läget – även om Du inte gillar läget" så sakta gick upp för många och dygn 2 växte många 3:or från ett ganska lojt deltagande till ivriga och mycket engagerade "instruktörer". En markant förändring och förbättring.

Bernadottegymnasiet ger en unik möjlighet för elever med varierande bakgrund att få en komplett och mycket intressant gymnasieutbildning med praktikmöjligheter inom de uniformerade yrkena, varav militäryrket utgör en väsentlig del och intressant valmöjlighet och kanske någon rent av blir Kustjägare eller Fallskärmsjägare. Där vilja och förmåga finns i tillräcklig omfattning, är detta möjligt.

För undertecknad var det en intressant och positiv erfarenhet att få möta alla dessa elever och mycket glädjande att se den mycket engagerade lärarkår som leder gymnasiet!

Ett privilegium att få jobba ihop med dessa personer, där andelen Fallskärmsjägare och KJ Attackdykare är markant – och glädjande - stort.

Tillsammans med Biologiläraren Peter Westholm KJ Adyk-79 och Anna Lundmark, Engelskalärare hade jag nöjet att genomföra de praktiska övningarna och jag är tacksam för denna möjlighet, och mycket glad över att se skolans framåtanda, förmåga till nytänkande och handfasta pedagogik. Det lovar gott för skolans framtid och elevernas framtida möjligheter.

Ett skolkoncept som många skolor kan utvecklas genom och som kan skapa nya möjligheter för både elever och lärare och som kan utvidga nuvarande gränser inom gymnasieundervisning och vara vägledande med sin mångfald och unika kontaktnät.

"Naturen är en fantastisk lärosal !"

PETER ÅGREN  
ÖVERLEVARE, KJ 62

# Kallelse till årsmöte och årsstämma 2006

Lördagen den 25 mars 2006 är det dags för årsmöte för Sällskapet Kustjägarveteraner, KJV, och årsstämma för Förbundet Kustjägarna, FKJ. I skrivande stund är det inte klart exakt i vilka lokaler årsmöte/årsstämma kommer att avhållas, men det kommer att bli i Stockholmstrakten. Som känt är så har Amf 1 numera flyttat från Rindö till Berga och således är platsen Rindö inte längre tillämplig som mötesplats. En central plats i Stockholm eller alternativt Berga är det som troligen kommer att gälla.

På sedvanligt sätt så kommer årsmöte och årsstämma att följa efter varandra och avslutas med en bättre middag på lämplig plats. Program och agendor för årsmöte och stämma kommer att

publiceras i nästa nummer av tidningen och på våra hemsidor när det närmar sig. Motioner och övriga ärenden som skall komma styrelserna till handa kan skickas in redan nu, men måste vara sällskap respektive förbund tillhanda senast fjorton dagar innan den 25 mars. Vill du komma i kontakt med valberedningarna för KJV och FKJ så när du dem via sammankallande Peter Gröndahl på [peter.grondahl@iip.kth.se](mailto:peter.grondahl@iip.kth.se), det kanske är så att du själv vill delta i styrelsearbetet eller har förslag på lämpliga kandidater. Dra ditt strå till stacken och se till att det finns starka och aktiva styrelser.

CHRISTER CARLSSON

## Årsavgifter för 2006

KJV lever helt och hållet på medlemsavgifter från sina medlemmar och många medlemmar betyder givetvis en stark kassa med efterföljande rik aktivitetsflora. Tidningen ägs och drivs av KJV, Vitsgarn och 305:an likaså och det är tack vare dina medlemspengar som det går att hålla igång. Du har säkert årskamrater och andra kustjägar-kamrater som behöver en knuff i sidan för att komma in i gemenskapen. Se till att du och dom är med i KJV.

FKJ är ett frivilligförbund och får medel av staten för att bedriva frivilligutbildning. Årsavgiften på 20:- är till för att förbundet ska ha en egen kassa för bland annat medlemsförsäkringar, eventuella utmärkelser och annat smått och gott.

Se medlemsskapen i KJV och FKJ som en kombinationseffekt, de fyller olika syften och kompletterar varandra, man kan inte vara utan den ena eller den andra. En stark kamratförening är en styrka för ett frivilligförbund och ett stort frivilligförbund är styrka för en kamratförening och en kamratkrets.

I närtid får du ett brev i brevlådan med årsavgiftstalonger för 2006 för KJV och FKJ, se till att betala in din del och hjälp oss att bli flera. 2006 kommer troligen att bli ett av de intressantare åren för oss kustjägare med 50-års jubileum och med all den aktivitet som frivilligverksamheten genererar.

*Se till att vara med.*

CHRISTER CARLSSON

## Klepperförråd mitt i Stockholm



Strandöagen.

Foto: Peter Westholm

Nu finns möjlighet för dig som paddelsugen kustjägarveteran att låna kanoter på Söder i Stockholm. 21 stycken kanoter har flyttats från AMF 1 till Bernadottegymnasiet där de vårdas av eleverna under min uppsikt.

Vid intresse kontaktar du mig på tel. 08 - 508 42 117 eller på: [Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se](mailto:Peter.Westholm01@utbildning.stockholm.se)



Tullgårdsgatan 12.

Foto: Peter Westholm

Efter överenskommelse hämtas den packade kanoten under arbetstid måndag till fredag i form av en långbörda och en kortbörda.

Välkommen till Tullgårdsgatan 12 vid Hammarbykanalen

PETER WESTHOLM KJ79

## Webbadresserna

[www.kjv.se](http://www.kjv.se) alt. [www.kustjagarveteranerna.se](http://www.kustjagarveteranerna.se)

E-postadress:

[kansliet@kjv.se](mailto:kansliet@kjv.se) alt. [kansliet@kustjagarveteranerna.se](mailto:kansliet@kustjagarveteranerna.se)

För Förbundet gäller (som vanligt):

[www.kustjagarna.se](http://www.kustjagarna.se) och [kansliet@kustjagarna.se](mailto:kansliet@kustjagarna.se)

## Annonspriser och annonsdata

### Tekniska data:

Format:	238 x 338 mm, 80 g papper
Material:	cd, diskett eller vial mail mottages
	Tidningen görs i InDesign för pc
Färger:	4-färg
Upplaga:	1.800 ex

Annonspriser:	Storlek
Baksida:	7.000:- 218 x 278 mm
1/1-sida:	6.000:- 218 x 308 mm
1/2-sida:	4.000:- 218 x 152 mm, 106 x 308 mm
1/4-sida:	2.250:- 106 x 152 mm, 218 x 76 mm
1/8-sida:	1.000:- 106 x 76 mm, 218 x 38 mm

### Priserna gäller heloriginal.

Arbete med inskickat material och annonsframställning debiteras extra. Korrektur skickas med PDF via e-post.

Material skickas till Robin Jahrl, se adress i redaktionsrutan, eller till kansliet. Kom ihåg att bilder med bifogad bildförklaring/bildtext förhöjer värdet av innehållet. Meddela om du vill ha cd och/eller bilder i retur, eller annat som redaktionen behöver veta.

## Kansliet

**Först och främst vill jag önska alla en riktigt god jul.**

Året som nästan passerat har bjudit på en mängd olika händelser. Önskar att det var fler av er som kunde iakttaga förloppet utifrån skattmästarens perspektiv.

Som skattmästare sitter man i "händelsernas centrum". Kontaktytan gentemot medlemmar, styrelse, CFB är stor. Som FKJ utvecklas så kommer rollen för den framtida skattmästaren att bli mycket spännande.

Eftersom jag slutar i den rollen så söker FKJ en efterträdare. Om du känner dig kallad eller vill veta mer så kontakta mig på telefon 070-568 22 11.

Bar att få önska dig ett skönt jullov och väl mött under vårterminen.

ANDERS FROM



## Att bli medlem

Ni som vill bli medlemmar. Nya eller gamla kustjägare, som vill återknyta kontakten med förening och vapenbröder.

Årsavgift för KJV:	300 kr
Tillägg för FKJ:	20 kr
Betalas till:	PG 633 65 05-0 eller BG 5336-2364

### Uppgifter som skall bifogas:

Namn  
 Personnummer  
 Utbildningsår  
 Adress  
 Postadress  
 Telefonnummer (hem, arbete och mobil)  
 e-postadress



## Webbsidor - Webbshopen klar!

I nummer 50 av "Kustjägaren" kunde man läsa om hur Kustjägarnas befintliga hemsidor, KJV:s och FKJ:s, stod i full gång att utvecklas vidare för att förbättra medlemsservicen på olika sätt. Nu är detta arbete klart och jag sammanfattar nedan vad vi uppnått samt hur vi tänker oss att använda den nya tekniken.

Förbundet Kustjägarna och Sällskapet Kustjägarveteraner förfo- gar nu över egna medlemssidor – ett slags intranät, bakom de offici- ella hemsidorna. Vi kan nu publicera information på webben som enbart ska vara läsbar för våra medlemmar.

### För att logga in på respektive intranät gäller följande procedur:

1. Gå in på [www.kustjagarna.se](http://www.kustjagarna.se) eller [www.kustjagarveteranerna.se](http://www.kustjagarveteranerna.se)
2. Klicka på "INTRANÄT" högst upp till höger på den horisontella menyraden på respektive sida. Nu kommer en inloggningsmeny upp.
3. Skriv in användarnamn och lösenord och Du får utökad access och tillträde till intranätets extra sidor.  
 - Om Du är medlem i FKJ eller i både FKJ och KJV så hittar Du Ditt användar- namn på sista sidan av tidningen "Befäl" som Du får hemskickad i Din brevlåda.  
 - Om Du är medlem i enbart KJV så kontakta [admin@kustjagarveteranerna.se](mailto:admin@kustjagarveteranerna.se) för att få Dig tilldelat ett användarnamn.
4. Ditt lösenord är de fyra sista siffrorna i Ditt personnummer (dvs. de efter strecket) inledda med bokstäverna medl. Lösenordet skulle alltså kunna se ut: medl3317.

*Intranäten fyller flera syften. Den viktigaste funktionen innebär dock att medlemmen via webben kan uppdatera sina personuppgifter. Andra funk- tioner/sidor är webbshop, plutonssidor.*

### Nedan en kort förklaring:

#### Personuppgifter

Vi reducerar kansliets administrativa arbete genom att kontinuerligt uppdatera personuppgifter som förändrats. Kontaktuppgifter kan ändras via både KJV:s och FKJ:s intranät.

#### Webbshop

Kustjägarnas första webbshop nu färdigutvecklad och Du når den via Kustjägarveteranernas intranät på [www.kjv.se](http://www.kjv.se), eller genom att klicka på menyalternativet "Webbshop" till vänster på hemsidan. Du måste vara medlem i antingen FKJ eller KJV för att kunna logga in och handla i Webbshopen. Inloggningsrutinen är den samma som till intranätet. Se mer om shopen här nedan.

#### Plutonssidor

På Sällskapet Kustjägarveteraners intranät har vi skapat speciella plutonssidor. Här skall vi genom ord och bild sammanfatta varje Kustjägarkompani sedan 1956.

1:a plutons foton kommer att läggas på Chicken Farm, 2:a plutons på Torleif Camp och 3:e plutons i Dödskallegrottan. Attackdykarna har fått egna plutonssidor så maila in era foton och historier ni också!

MAGNUS ANDERSSON  
070-5260352

## Kustjägarnas webbshop



Kustjägarnas webbshop drivs av Sällskapet Kustjägarveteraner. Här kan endast medlemmar i Förbundet Kustjägarna eller Sällska- pet Kustjägarveteraner handla. Attackdykarna har en egen under- avdelning i shopen.

Kontaktperson och ansvarig hos Sällskapet Kustjägarveteraner är:

**Marcus Thiel**

Mobil: 0737646511

E-post: [marcus.thiel@kustjagarna.se](mailto:marcus.thiel@kustjagarna.se)

Normalt levereras Ditt paket inom c:a 10 dagar. Betalar Du via för- skotts fakturering hanteras din order först efter att vi erhållit din betal- ning. Vid restnoteringar kan det bli aktuellt med ett par leveranser.

Mer information står att läsa på [www.kustjagarveteranerna.se](http://www.kustjagarveteranerna.se). Klicka på menyalternativet "Webbshop" till vänster på hemsidan. Som tidigare nämnts så måste Du alltså vara medlem i antingen FKJ eller KJV för att kunna logga in och handla i Webbutiken. Inlogg- ningsrutinen är den samma som till Intranätet.

Mer om sortimentet finns i vår webbshop

[www.kjv.se](http://www.kjv.se)



**Returadress:**  
Sällskapet Kustjägarveteraner  
Kastellet, Kastellholmen  
111 49 Stockholm

POSTTIDNING

B

ELDSTÖT! Eller Aggressiv motattack!

# Krav Maga

*Jag hade hört mycket om Krav Maga innan helgen i Stockholm. Det skulle vara från israel med spadar, tillhygge och mycket brutalt. Krav Maga är lite av en inne-kampsport, alla pratar om det och många håller på med det.*

**FKJ var inbjudna till Stockholm Krav Maga center för ett slutet seminarium i Krav Maga.**

Jag blev väldigt glad när Gabriel Donati fixade ihop en intensivkurs på 10 timmar under en helg för endast kustjägare. "Donati styr säkert upp helgen så det blir högt tempo och fysiskt hårt" tänkte jag och skickade iväg min anmälan samma dag.

**Kursen omfattade följande:**

- grundläggande obehäpnade attacker
- grundläggande attacker med eget vapen (AK/Glock)
- eskaleringar till bruk av eget vapen (AK/Glock)
- obehäpnade försvar mot vanliga attacker
- bruk av eget vapen för försvar mot vanliga attacker (AK/Glock)
- vapenretention (AK)
- scenarioträning
- stress- och aggressivitetsträning

Vi började med grundläggande fightställning, slag och knä. Vi gick vidare in på cirkulärt för-

svar. Det innebär försvar mot attacker som är riktade mot huvud och bålén från olika håll. Vid försvar mot tex knivhugg gäller det att slå upp underarmen mot attacken och blockera den samtidigt som ett slag med andra handen mot förövarens hals utdelas. Ganska snabbt förstod jag att aggressiviteten var mycket viktig - skrik högt, var ettrig och brutal. Träningen höll högt tempo, det var fysiskt ansträngande och hårda tag. Alla hade suspensioar och tandskydd så det var bara att ösa på!



Ett par fläskläppar och en välbehövlig lunch senare så hade vi teori om hur kroppen reagerar vid en attack. Vid en attack så blir människan naturligt defensiv; man blir rädd, får adrenalin, tunnelseende, hörseln påverkas mm, dessa in-



Alla foto: Jake

stinker förställer människan i "fighting mode". Det gäller att lära sig att reagera rätt när du känner den känslan. Rätt reaktion är en aggressiv motattack.



När du blir attackerad känner du den där känslan och då vet du sedan träningen - aha, fighting-mode! Då kommer du att utnyttja det du lärt dig i en aggressiv motattack och du slutar inte förrän angriparen antingen inte kan fortsätta attackera eller inte vill attackera mera.

Hela tankesättet i försvar är att kontra mycket aggressivt och på så sätt överraska, ta initiativet och "vinna" över motståndaren. Detta tankesätt känner

vi igen sedan vår grundutbildning, om vi blir påskjutna så svarar vi genom en aggressiv motattack i form av eldstöt varefter gruppchefen beslutar om det är blixtlås och tillbakaryckning eller växelvis framåt som gäller.

Vi fortsatte med stresshantering i form av flera personer som attackerade dig. Hur äter man världen största bajsmacka? Rätt svar: En bit i taget! Alltså fokusera på en förövare i taget, se till att han inte kan eller inte vill attackera dig igen, därefter ta nästa. En bit i taget.

Vi gick igenom hur man försvarar sig mot attacker med automatkarbin i händerna, hur man kontrar en pipstött, hur



man kommer ur halslås och nacksving. Hela tiden med mycket brutala och aggressiva metoder. Krav Maga innehåller mycket slag och sparkar mot pung och hals.

Kursen avslutades med scenarioträning. Antingen skulle du på FN-uppdrag få ut en familj ur ett "hus" eller så skulle du hämta en skadad kamrat.

Jag tyckte att kursen var mycket bra! Sakkunniga, ödmjuka och engagerade instruktörer. Bra kursinnehåll med stor relevans till vår situation och möjliga hot vi kan utsättas för.

Tack Donati, Lasse och Matias!

HÅKAN "JAKE" JAKOBSSON KJ-98

**Läs mer på [www.krav-maga.nu](http://www.krav-maga.nu)  
Se bilder på [www.krav-maga.nu/kj0511](http://www.krav-maga.nu/kj0511) (endast för oss)**

**Snabbfakta:**

- \* Antal deltagare: 13 st
- \* Träningstimmar: 10 st
- \* Skador:
  - 2 st lidriga näsblod
  - 3 st fläskläpp
  - 130 st pipstötsblåmärke (uppskattningsvis)
  - 3 st lindrigt utpetade ögon
  - 13 st hårt klämda struphuvuden (vilket frambringar sväljsvårigheter)
  - 1 st överkörd fot (medelst jeep cherokee)
  - \* 1 st kustjägarfrukost frambringad av Danielssons morsa

